

Nordisk festkväll



VÄCKTE UPPSEENDE. Cirkusartisten Johanna Abrahamsson visade halsbrytande cirkusnummer i form av spektakulär tygakrobatik.



GRATISTUR. Kommunen bjöd på gratis båtresa från hamnen ut till Svenskholmen för alla som ville komma sjövägen.



INBITNA NORDENVÄNNER. Makarna Valborg och Kjell Delvret har varit med i Föreningen Norden i decennier.



FULL ÖS. Haaks stod för gladmusiken och berättade själva att även om bandet är från Hamburgsund finns både en Uddevalla- och dalslänning bland musikanterna.

Foto: Lena Garnold

vännorter

Festligt firande av

Uddevalla bjöd på nordiskt möte i fint väder med mycket folk

Sjuttiofem år med nordiska vänorter blev till fest på Svenskholmen. Musik, akrobatik, konst och teater präglade kvällen som också bjöd på fint väder.

SKEPPSVIKEN/UDDEVALLA. Och banden till de nordiska grannländerna är långa.

- Vi har ju haft Thisted i Danmark som vänort sedan 1939, påminner Uddevalla-paret Valborg och Kjell Delvret som är inbitna

Nordenvänner och kom till Svenskholmen i går kväll.

Som värd för årets nordiska vänortskonferens hade kommunen laddat lite extra. Besökare från Skien i Norge, Thisted i Danmark, Loimaa i Finland och Mosfellsbaer på

Island, började kvällen med mat och dryck ute på Gustafsbergs restaurang.

Från vänorten Jöhvi i Estland, som specialinbjödits till gårdagens festligheter, kom representanterna lite senare på eftermiddagen.

Föreningen Norden bildades strax efter kriget, 1947, och föreningsgården Bohusgården drevs fram till 1989 då den gick i konkurs.

- Det började med privata initiativ, familjer som hjälpsade på varandra. Senare engagerade sig också kommunen, berättar Delvrets.

Igår kväll tog det några timmar, men sedan mötte rätt många människor upp på Svenskholmen för att se cirkusartisten Johanna Abrahamsson utföra halsbrytande nummer, lyssna till popgruppen Haak från Hamburgsund, se ett smakprov ur sommarspelen på Gustafsberg eller kanske se avtäckningen av konstverket Fyra vänner av konstnären Mikael Fagerlund.

Gustafsbergsstiftelsens förvaltande direktör, Gunnar Klasson, berättade om när Sverige en gång i tiden styrdes från Uddevalla.

Det var visserligen under en kort tid då hela kungahuset och den svenska armén gjord paus i Uddevalla 1814. Staden var nedbränd. Men på Gustafsberg fanns ett nytt fräscht badhus, så där hamnade hela följet.

Om detta handlar också Gustafsbergspelet som spelas i Gustafsbergsmiljön 7-10 augusti.

En egen historia har Svenskholmen, trots att den inte funnits så många år. Utfyllnaden här utanför badplatsen i Skeppsviken rymde på sin tid ett antal oljecisterner.

Men vad vi behöver här är en riktig toalett och en bättre badmöjlighet

Märit Karlsson m fl

Efter mer utfyllnad och i ordningsställande var tanken att man skulle bygga bostäder här, något som aldrig blev av. Skisser fanns på en sluten huskropp med stor väderskyddad innergård.

- Ja. Men vad vi behöver här är en riktig toalett och en bättre badmöjlighet ute på

halvön, menar Uddevalladamerorna Märit Karlsson, Dorrit Christiansen, Madeleine Bengtsson, Carina Jensen och Gitt Karlsson som ofta träffas här ute på holmen och tycker att den är toppen annars.

Många tog badbåten från centrum hit ut igår kväll och många saknade ett näringsställe öppet året runt här vid havet.



GLADA DAMER. Märit, Dorrit, Madeleine, Carina och Gitt brukar träffas på Svenskholmen. De efterlyser bättre toalett och badförutsättningar.

Ulf Blomgren
ulf.blomgren@bohuslanningen.se
0522-99239